



V.V. Woudsend bestaat 85 jaar

Dit jaar is het 85 jaar geleden dat de voetbalvereniging V.V. Woudsend werd opgericht. Nu de competitie weer van start is gegaan, is dit een mooi moment om hier aandacht aan te schenken. De oprichtingsvergadering vond plaats op 18 juli 1933. Het was een tijd van economische crisis en er waren veel werkelozen. Niet bepaald een geschikte periode om iets nieuws als een voetbalclub op te richten. Maar ook weer wel, want door het voetbal zouden de vele werkelozen op sportieve wijze bezig kunnen worden gehouden. Bovendien zou de club bijdragen aan het kweken van gemeenschapszin. Een spontane inzamelingsactie in het dorp bracht dan ook voldoende geld op om de vereniging te beginnen.

Maar het viel niet mee om een voetbalterrein te vinden. Rond het dorp was niemand bereid om een stuk land beschikbaar te stellen. Uiteindelijk kon aan de straatweg naar Lemmer, bij het voormalige "station Woudsend", een hoek

van een weiland worden gehuurd. De greppels mochten echter niet worden gedicht. Er werden zelfgemaakte doelen geplaatst en om op het land te komen moest een "batte" over de brede tochtsloot worden gelegd. In het opgestelde reglement stond vermeld dat het terrein op zondag was gesloten en er niet mocht worden gevloekt... Het kopen van echte voetbalschoenen was er niet bij. Er werd gevoetbald op "kistjes" waar de plaatselijke schoenmaker Gerrit Huitema proppen onder had gezet. Het tenue was nogal rommelig. De spelers zorgden zelf voor een witachtig shirt en een donkere korte broek. Maar dat mocht de pret niet drukken; er kon gevoetbald worden! Gelukkig kwam al vrij snel een voetbalterrein in het dorp beschikbaar, aan de overkant van de "Weisleat" op de huidige locatie van het MFC. Om het publiek te laten betalen werd het zicht vanaf De Romte met jutezakken afgeschermd. Dat is mooi te zien op een foto van het 1^e elftal uit 1934.



1^e elftal 1934 (v.l.n.r.):

Boven: Bouke van der Bosch, Binne Westerhof, Gerrit Bruinsma, Tjalling Glashouwer, Oege Pebesma.

Midden: Gerard Ypenga, Rintje de Vries, Abraham Visser.

Voor: Wijbe Nijdam, Anske Schotanus, Ate Posthumus

In de oorlogsjaren werd er niet gevoetbald. Daarna moest de club weer opnieuw worden opgestart. Hessel Visser, Peet van der Kooij, Lolke Nijdam, Jan Steenbeek en Gerrit Huitema wisten dit in 1946 voor elkaar te krijgen. Er werd een stuk weiland gehuurd aan de overkant van de Ee, de huidige locatie De Kolk. Vaak moesten vooraf aan de wedstrijden de schapenkeutels worden verwijderd, maar dat had men er graag voor over.

Het viel echter niet mee om de club draaiende te houden. In de jaren vijftig was de financiële situatie nogal kwetsbaar; de bodem van de kas was vaak in zicht. Er waren te weinig leden en het ontbrak sommigen ook aan motivatie. In 1952 werd daarom zelfs overwogen om een combinatie met voetbalvereniging H.J.S.C. uit Hommerts-Jutrijp aan te gaan. De slechte toestand van het voetbalveld droeg natuurlijk ook niet bij aan de spelvreugde. In de winterperiode van 1953 stond het veld zelfs vier maanden onder water en kon er niet worden gespeeld. In 1958 werd het probleem nog groter, toen de huur van het voetbalveld werd opgezegd. Omdat er geen veld in het dorp beschikbaar kwam, moest voor de thuiswedstrijden worden uitgeweken naar het veld van V.V. Renado te St. Nicolaasga.

Gelukkig duurde dit maar één seizoen, want in augustus 1959 werd het nieuwe officiële voetbalveld geopend, waar nu het MFC ligt. Vanaf dat jaar ging het steeds beter met de club. Er kwamen meer leden en de financiën waren op



Nieuwsblad van Friesland : Hepkema's courant 09-08-1933

orde. De sportieve prestaties bleven dan ook niet uit. In 1963 werd het eerste elftal ongeslagen kampioen en promoveerde naar de eerste klas van de toenmalige FVB. De jaren die volgden gingen met ups en downs met als hoogtepunt de promotie van het 1^e elftal in 1979 naar de 3^e klas van de KNVB.

Het bereiken van de 85-ste verjaardag is, zo hebt u kunnen lezen, niet zo vanzelfsprekend. Dankzij de inspanningen en vooral de motivatie van het bestuur werden destijds de problemen overwonnen en hield de club haar bestaansrecht. Dat geldt overigens nog steeds.

Douwe Zondervan



1^e elftal seizoen 1958/1959 (v.l.n.r.):

Boven: Leo Rijnja (voorzitter), J. Pruiksma, Ale van Brug, Hein Visser, Peet van der Kooij, Sibbele Reekers, Hotse Sikkes, Jelle Ringnalda (trainer).

Onder: G. Jellema, Lolle van der Kooij, Piet Hoekstra, Harrie de Vries, Siep Lunter, Gerrit van Dijk (grensrechter).