



De Historische Kring, hoe het begon en nu...

De tentoonstelling 'Woudsend in vroegere tijden, een zelfvoorzienende dorpsgemeenschap' is momenteel te zien (nog tot en met 23 juni) in Galerie Lyts, Midstrjitte 63. En wel op zaterdag en zondag (ook Pinkstermaandag) van 12.00 tot 17.00 uur. Het is georganiseerd ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Stichting Historische Kring Woudsend in samenwerking met het Fries Scheepvaart Museum en Galerie Lyts.



Groot succes

Op 36 panelen met elk een thema, variërend van bedrijven, winkels, beroepen tot personen, wordt het leven belicht in de eerste helft van de vorige eeuw van een dorp dat inderdaad in de breedst mogelijke zin zelfvoorzienend was. Vanaf de feestelijke en ludieke opening op zaterdag 11 mei was er over belangstelling niet te klagen, en liep het aantal belangstellenden per dag op tot een gemiddelde van zo'n 70 personen. Na drie weekenden kon al gesproken worden van een groot succes, zeker als je afging op de mondelinge reacties en de geschreven opmerkingen in het boek. De foto's riepen soms emotionele maar altijd positieve herinneringen op. Het gebeurde regelmatig dat bezoekers (andere) oud-Woudsenders (want die waren er veel) ontmoetten en dat men bij een bepaald paneel gezamenlijke herinneringen ophaalde en bijpraatte. Sommigen bleven langer dan een uur geconcentreerd rondkijken en gingen weg met de opmerking dat ze nog een keer terug zouden komen want 'we moeten even de familie bellen, die moeten dit ook beslist zien'. Kortom: een schot in de roos.

Dat het veel werk is geweest voor de leden van de Historische Kring, met misschien tussentijds wel eens de verzuchting 'waar zijn we aan begonnen' mag duidelijk zijn; en ook dat werd door de bezoekers gezien en gewaardeerd. 'Dit moet wel bewaard blijven hoor!', werd vaak gehoord. Dat sommige personen gemist werden op foto's had een reden; of er was geen foto van of de foto was niet geschikt om te vergroten. Ook de voorwerpen die in de beide vitrinekasten worden tentoongesteld werden ge-

waardeerd, evenals de schilderijen en etsen aan de muur, deels van particulieren en het Fries Scheepvaartmuseum.

Hoe het begon

Tien jaar Historische Kring. Hoe begint zo iets. Wel, eigenlijk met een artikel in de Leeuwarder Courant uit 2006 waarop bakker Dicky Visser op de foto staat met een groot deel van zijn verzameling: honderden oude foto's van Woudsend die hij als geboren en getogen Woudsender spaarde. Dicky vertelde in het verhaal dat het hem niet alleen gaat om de plaatjes maar dat hij ook geïnteresseerd is in de geschiedenis. Hij merkt daarbij op dat het steeds lastiger wordt om die geschiedenis te achterhalen omdat er steeds minder mensen zijn die iets kunnen vertellen uit het verre verleden.

Het was op een zonnige ochtend dat Dicky en Peter Kranendonk op een bankje voor de bakkerij zaten te filosoferen hoe ze iets met die foto's en historie zouden kunnen doen. Peter woonde inmiddels weer in Woudsend en kende via zijn werk een actieve historische kring in Bussum. Zou zo iets ook niet mogelijk zijn in Woudsend? Het idee werd een plan en besloten werd om Douwe Zondervan en Siemon de Vries erbij te betrekken. Vervolgens werd in de Driuwpoëlle van september 2007 een oproep geplaatst om mensen enthousiast te maken voor het oprichten van een historische kring in Woudsend. Met de bedoeling waardevolle informatie over Woudsend te verzamelen en te bewaren. De eerste positieve reactie kwam van Rika Kuipers die toen in de redactie van de dorpskrant zat en de oproep als eerste onder ogen kreeg. Ze wilde graag meedoen en

had ook wel het 'een en ander' voor de club. Een tweede reactie kwam van Jouke Hoekstra uit Harlingen, met de vraag of oud-Woudsenders ook mee mochten doen; dat was geen probleem (Jouke woont sinds kort weer in ons dorp). En zo kwamen er meer aanmeldingen en werd in november een eerste vergadering gehouden. Besloten werd de Historische Kring voorlopig als werkgroep te koppelen aan Dorpsbelangen. Er kwam dankzij Dorpsbelangen, de Driuwpòlle en Stichting Onderlinge Woudsend Anno 1816 een startkapitaal. Ook werd begonnen met het werven van donateurs (en die zijn nog steeds welkom met een minimum van 7,50 euro) want er moest geld binnenkomen. De vergaderingen werden gehouden in het MFC. Dicky herinnert zich nog dat hij de archiefstukken die ze van Dorpsbelangen kregen samen met Sijke Fortuin thuis aan de keukentafel hebben zitten sorteren. Er kwamen aanwinsten uit het verleden, er werden foto's afgestaan of aangeboden om in te scannen en de inloopmiddagen op maandag werden in de loop van 2008 ingesteld. Dat is nog steeds zo, behalve in de zomermaanden.

In 2008 werd ik als oud-Woudsendse (toen nog wonend in Blesdijke en net met prepensioen) benaderd om me aan te sluiten voor het interviewen van oudere mensen en hun herinneringen en verhalen op te schrijven. Daar hoefde ik niet lang over na te denken: doen! De groep deelnemers bestond inmiddels uit een stuk of tien enthousiaste leden. Er was een dagelijks bestuur gekozen met voorzitter Douwe Zondervan, secretaris Siemon de Vries en penningmeester Peter Kranendonk. Voor het archiefmateriaal werd opslagruimte gevonden in een kast in het MFC (met al snel ruimte tekort) en de belangstelling voor de kring groeide.

Op eigen benen

In 2009, losgekoppeld van Dorpsbelangen, met eigen bankrekening en statuten en ondergebracht in een stichting was de officiële start van de Historische Kring Woudsend. In dat jaar werd ook de eerste Nieuwsbrief voor donateurs uitgegeven. Een jaar later, op 25 september 2010, was de Kring medeorganisator van het eerste Histoarysk Festival Súdwest in het MFC. Doel: het samenbrengen van zo'n 40 historische verenigingen door activiteiten en workshops. Een groot succes. De jaarlijkse donateursavonden zijn ook hoogtepunten, met een hoog reünie-gehalte. Het zou te veel ruimte nemen om alle activiteiten en bijzonderheden te noemen die er in de jaren tot nu zijn geweest en gerealiseerd. Maar zoals het een historische kring betaamt: alles is keurig vastgelegd en na te lezen! Ook via de jaarlijkse Nieuwsbrief wordt men op de hoogte gehouden. In de loop van de jaren zijn er een paar wisselingen in de groep geweest en met momenteel 16 leden met ieder een eigen inbreng gaat het helemaal naar wens. Qua donateurs zitten we momenteel op 220 personen.

Iemand zei een tijdje terug tegen mij: 'Maar een keer ben je toch klaar met historie?'. Mijn antwoord: 'Nee, we zijn nooit klaar, want vandaag is gisteren al historie. Het gaat gewoon door'.

Tenslotte: De expositie is op zaterdag en zondag t/m 23 juni nog te bezoeken!

Hilly Westerhof.

Foto's: Jan Osinga

